

## **HET LUIDEN DER BEL IN DE DERTIGER JAREN**

Er was eens een werf, zo'n 60 jaar terug  
Die had nog een bel met een hek voor de brug  
Men stond daar te wachten, en soms al heel vroeg  
In grote getale tot de eerste klep sloeg

Er was eens een werf, de glorie der stad  
Menig Nieuwedieper die daar zijn boterham had  
Van school naar de werf dat werd dan hun gang  
Voor het verdere leven zo'n 40 jaar lang

Er was eens een werf, waar veel werd verricht  
De smid achter 't aambeeld, het zweet op z'n gezicht  
Schepen geklonken door klinkers, vier in getal  
Dat ritmisch geluid hoorde men overal

Er was eens een werf, voor werkers met hout of staal  
Liefde voor het vak dat hadden ze allemaal  
Hetzij takelaar, schilder, bankwerker of monteur  
's Morgens voor zeven uur stonden zij al voor de deur

Er is nu een werf, het doet me zo zeer  
Want het geluid van de arbeid hoor ik niet meer  
De tijden veranderd van het komen en gaan  
Waarom moest de glorie van vroeger zo roemloos vergaan

Er komt nu een werf op een ander terrein  
Met nieuwe ideeën maar dan in het klein  
Ik wens jullie sterkte en een voorspoedige groei  
tot heil van u allen en voor Den Helder meer bloei

**Geschreven door dhr. J.C. Koopman ca. 1990**