

Het tumult (Uit mededelingen aan het personeel 1950 No. 181)

Een schapenfokker van Texel's dreven

Kwam op bezoek in Nieuwediep,

Waar hij precies om twaalf uur

Toevallig bij de Westpoort liep.

Hij heeft daar sprakeloos staan kijken

Naar wat hij noemde, een tumult,

En zijn verwondering uitgesproken

Over 's mensen ongeduld.

Ik kreeg de indruk, zegt hij verder,

Dat ieder vluchtte voor een ramp.

Of dat zij pas werden ontslagen,

Vanuit een concentratiekamp.

'k Heb mijn leven veel zien dringen,

Het is een schapen-eigenschap.

Maar die mensen van zo'n werf

Staan toch op een hogere trap?

Een schaap heeft geen intelligentie,

Dat dringen dringt niet tot haar door,

Maar bij die dringers van de werf,

Staat het er toch anders voor.

Die mensen moesten toch begrijpen

Dat iedereen, die dat aanschouwt,

Van zo'n Rugby-demonstratie

'n Belachelijke indruk houdt.

Men vraagt zich af, of dat minuutje

De situatie redden moet,

Of is het nu al zo geworden

Dat men het uit gewoonte doet?

Kiest dan iets mooiers tot uw hobby,

Dat uw bedrijf strekt tot een eer:

Laat anderen niet om u lachen,

Blijft heer, ook in het werfverkeer!

R.